

  
  
**DE MANTTEL**

**Vakantiegebed**

*Goede Schepper,  
wanneer de jachtigheid van deze wereld  
ons dreigt te overheersen,  
schenkt Gij ons een lome zomer,  
de hete adem van de middagzon.*

*Zo brengt Gij ons bij,  
dat wij afwisseling van tijden nodig hebben,  
een tijd van werken, en een tijd van rusten,  
een tijd van peinzend zorgen,  
een tijd van kinderlijk vertrouwen,  
een tijd van werkend bijeengaren,  
een tijd van ontspannend genieten.*

*Wees Gij, Heer, de verkwikkende bron  
van levensmoed in ons leven,  
heel de wonden die de drukte in ons geslagen heeft,  
versterk wat door vermoeidheid verzwakt is  
en schenk ons uw Geest van wijsheid,  
die ons helpt om net als Gij de tijd te nemen  
om te genieten van u schepping. Amen...*

*naar tekst van :  
Fr. Vincent Ceulemans abdij Averbode*



## Pastoor Theo Lamers

### Vrij zijn

Wist u dat het woord vakantie is afgeleid van “vacatio” (Latijns werkwoord vacare), dat staat voor “vrij zijn van verplichtingen”. Het is een periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt, zoals naar school of het werk gaan. Hoewel het woord vakantie al eeuwen bestaat, dateert vakantie als maatschappelijk verschijnsel van enige omvang sinds ongeveer het midden van de negentiende eeuw.

Vakantiereizen hebben onder de elite een lange traditie en kwamen al bij de Romeinen voor. Ook later vanaf ongeveer de zestiende eeuw reisden leden van de Europese adel en later ook de gegoede burgerij.

De literatuur noemt drie oorzaken voor de opkomst van de vakantie. Allereerst pleitten onderwijshervormers voor vakantie om zowel kinderen als leerkrachten rust te gunnen. Daarbij kwam dat de schoollokalen in de zomer erg heet waren, zo heet dat kinderen niet kwamen opdagen. Ook de opkomst van het socialisme en de vakbonden speelde een rol. Deze beweging pleitte voor kortere werktijden. Hierin paste de invoering van de achturige werkdag maar ook die van vrije dagen. In Nederland verschenen de eerste krantenberichten met de term zomervakantie in de jaren 1830.

Vreemd genoeg kan in onze huidige tijd vakantie - vrij zijn! - ook veel stress oproepen: waar gaan we heen, hoe gaan we er naar toe, wat willen we allemaal gaan doen, wat moet er nog allemaal gedaan worden voor we kunnen vertrekken?

Op vakantie gaan lijkt in de huidige situatie voor velen die ver weg wilden gaan of en lange reis wilden maken problematisch te zijn geworden. Veel vakantiereizen of -vluchten zijn gecancelled. Maar dat wil niet zeggen dat we niet een periode “vrij kunnen zijn van verplichtingen”! Misschien geeft het niet hoeven plannen van vakantiereizen met vanalles erop en eraan wel meer vrijheid!

Tijdens de “intelligente lockdown” verlangen veel mensen naar vrijheid op afstand. Even een andere omgeving, even loslaten waar je mee bezig bent. De huidige situatie biedt ons misschien die kans wel extra om los te laten en te heroriënteren.

Een aantal beroepsgroepen zijn ook zeker aan vakantie toe: denkt u maar eens aan al die mensen in de zorg, het onderwijs of sectoren van de dienstverlening die de afgelopen maanden met man en macht gezorgd hebben. Hen wens ik bijzonder toe dat ze even los mogen laten en op adem mogen komen.

Ook de Schrift gunt ons vrijheid. Pater Callistus preekte onlangs over geestelijke en spirituele rust bij de Matteüstekst “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” Dat ons geloof ons in deze periode ook bijzonder vrij kan maken van wat ons belast en belemmert. Dat we vrije mensen mogen zijn!

Namens het parochiebestuur,  
pater Callistus Offór en Patrick Meijer  
wens ik u een goede vakantieperiode!



## Nieuwe protocollen

Op 10 juli hebben de Nederlandse bisschoppen nieuwe richtlijnen afgekondigd voor de vieringen in de kerken, de toediening van de sacramenten en zang. Dit naar aanleiding van de RIVM versoepelingen rondom de Coronamaatregelen. Ook voor onze parochie heeft dit gevolgen.

Centraal staat dat in de kerken de anderhalve meter maatregel van kracht blijft, alsmede de strenge hygiëne eisen. Op deze wijze blijven we meewerken om de kerk geen bron van besmetting te laten zijn.

### Wel of niet aanmelden?

Inmiddels zijn er in de afgelopen periode in Martinuskerk in Cuijk vieringen geweest. De vieringen begonnen klein, maar groeien langzaam in aantal. Het is wel heel fijn om weer samen met parochianen te kunnen vieren. Voor een aantal mensen is aanmelden voor de vieringen geen probleem geweest. Zij weten de weg naar de website gemakkelijk te vinden, of bellen naar het secretariaat. Anderen zijn stellig dat ze niet komen zolang er aangemeld moet worden of zijn nog huiverig om naar de kerk te komen.

Het huidige protocol van de bisschoppen geeft nu weer wat meer ruimte en daarom hebben we voor de vieringen een en ander aangepast. We blijven hieraan meewerken om aantallen te registreren en bronnenonderzoek, indien nodig, mogelijk te maken.

### Weekdagen

Voor de weekdagvieringen (maandag tot en met zaterdag 10.00 uur) is aanmelden niet meer nodig. Omdat het om een klein aantal (veelal) bezoekers gaat, zullen de bezoekers bij binnenkomst van de kerk geregistreerd worden.

### Zondagen

Hoewel onder 100 bezoekers aanmelding niet verplicht is en we op zondagen (viering om 10.00 uur) nog geen 100 bezoekers halen, blijven we voor zondagen toch met het reserveringssysteem werken. Maar het is niet verplicht! We adviseren u wel te reserveren! Bij reservering rekenen wij op u en is er een zitplaats

beschikbaar. Komt u zonder u aan te melden, dan bent u ook van harte welkom en zult u bij binnenkomst worden geregistreerd. Maar als de kerk vol is, kunnen we niemand zonder reservering meer toelaten. Dat is dus een (op dit moment klein) risico. Maar nogmaals: aanmelden geadviseerd. Het is ook praktisch! We weten dan waar we op kunnen rekenen!

#### *Aanmelden*

Aanmelden kan nog steeds via het digitale reserveringssysteem: <https://eventix.shop/fseq4td5> of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 11 uur!

### Sacramenten

#### *Doopsel*

Sinds 10 juli bestaat ook weer de mogelijkheid om het sacrament van het doopsel toe te dienen met in acht name van een aantal richtlijnen. Hierover zal met de ouders van de dopeling gesproken worden. Ouders kunnen contact leggen met het parochiecentrum (0485.31255 of [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)) voor het maken van afspraken.

#### *Eerste Communie en Vormsel*

Ook het feest van Eerste Communie en het Vormsel kunnen voorbereid worden. De ouders zullen hiervoor door de werkgroepen geïnformeerd worden.

### Koren, repetities en uitvoering

Voor de koren gelden de nieuwe RIVM maatregelen zoals die door de overheid zijn bepaald en ook voor de kerkkoren van toepassing zijn. De besturen van de kerkkoren van de parochie zullen hierover geïnformeerd worden. Gelovigen die deelnemen aan een viering mogen op dit moment nog niet meezingen.

### Zorg, voorzorg en hygiëne

Zorg voor elkaar blijft hoog in het vaandel staan voor de parochie en de vieringen. De bestaande maatregelen rondom ontsmetting, afstand, ventilatie en hygiëne blijven in de kerk van kracht. Op deze wijze willen we een veilige omgeving houden om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden.

### Welkom!

Misschien durft u het nog niet zo goed aan om naar de kerk te komen en ziet u misschien meer risico's en onveiligheden. De standaarden in de kerk rondom voorzorgsmaatregelen zijn hoog. U mag erop vertrouwen dat wij samen met een groot aantal vrijwilligers zorgen dat de kerk een veilige omgeving kan zijn. Wilt u eens kijken hoe een en ander in z'n werk gaat, kom dan gerust eens op een doordeweekse dag naar de kerk. We zijn dan in een klein groepje en er is ruim voldoende afstand mogelijk. We vieren iedere dag om **10.00 uur** samen eucharistie. Weet dat u van harte welkom bent en wij blij zijn u weer te mogen ontmoeten en samen te vieren.



## Vieren met afstand

In de periode van sluiting hadden we digitale vieringen op ons YouTube kanaal of via omroep Land van Cuijk. Deze vieringen zijn nu weer over gegaan naar de kerk in Overloon en we danken Omroep Land van Cuijk heel bijzonder voor de prettige en aangename samenwerking en we hopen dat we dit in de toekomst wellicht op fijnere momenten opnieuw samen kunnen doen!

De laatste weken zijn de regels in een snel tempo versoepeld. We hopen dat het zo stap voor stap steeds eenvoudiger wordt om samen te vieren. En we blijven hopen en bidden dat we het zo kunnen houden.

De meeste recente protocollen van de bisschoppen en de afspraken binnen onze parochie vindt u altijd op onze website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl) en kaartjes kunt u voorlopig nog reserveren via:

<https://eventix.shop/fseq4td5>.

Van harte welkom om samen te vieren!



## Terugblik eerste jaar

**Mijn eerste jaar in Cuijk: God werkt voortdurend, en dat doen wij ook!**



Een jaar geleden werd ik aangesteld als kapelaan in Cuijk. Daarmee begon ik aan mijn reis als missionaris in Nederland. Vóór die tijd was ik druk geweest met de taal cursus en de stage om te wennen aan de nieuwe omgeving. Het was een moeilijke taak die gemakkelijk werd gemaakt door goede mensen die mij hielpen om wegwijs te worden in de nieuwe omgeving. Pastoor Theo was zeer behulpzaam in deze stage; hij begon tijdig met mij de kerken te bezoeken die deel uitmaakten van de parochie: in Katwijk had ik mijn eerste contact en dacht ik aan de Moederliefde van Maria toen ik haar in de grot zag: de liefde van een moeder is altijd krachtig. Misschien is God meer een vrouw dan een man, wie weet...

De prachtige gastvrije sfeer van Katwijk ontmoette ik ook in uit andere kerken; Cuijk, Vianen, Beers Linden en Cuijk Noord. Na meer dan tien jaar priester te zijn, kan ik zeggen dat onze parochie een mooie familie is! Het is altijd een uitdaging om je aan te passen aan een nieuwe omgeving, vooral wanneer er zoveel barrières zijn om mee om te gaan. De barrières van cultuur, taal, gewoontes, levensstijlen, verwachtingen, etc samen met onze individuele verschillen, kunnen een uitdaging zijn. Toch kan ik me nauwelijks een negatieve ervaring herinneren van het afgelopen jaar. Het zijn allemaal heel bemoedigende en ondersteunende ervaringen vanuit alle perspectieven.

Nu voelt het al anders, want ik voel me al heel erg thuis. De taken die door vele parochianen vervuld worden zijn zeer lovenswaardig. Ik heb veel te danken aan het parochiebestuur onder leiding van de aimabele Pastoor Theo, de administratieve medewerksters - onze altijd vrolijke en bemoedigende secretaresses! - het pastorale team en de altijd behulpzame koster Maarten, de contactgroepen en vele parochianen waren zeer behulpzaam in deze eerste fase van mijn kennismaking met de parochie.

Bij mij thuis zeggen we, als er een nieuwe kip wordt gebracht in het huishouden, dat deze op één poot staat, totdat ze gewend is aan de nieuwe omgeving. Ik begin nu aan mijn tweede fase, waar ik ook op twee voeten zal moeten gaan staan. Terugkijkend op het begin, voel ik mij aangemoedigd dat deze tweede fase ook geweldig zal zijn vanwege de steun van de mensen die altijd gul zijn geweest met hun adviezen, tips, aanwijzingen, suggesties en zelfs uitdagingen. Deze tips en suggesties waren zeer nuttig voor mij in de tijd toen alles nog vreemd voor mij was. Ik reken nog steeds op dezelfde steun, want leren is een continu proces, en we blijven allemaal leren en groeien.

Jezus zegt dat Zijn (en onze) Vader altijd werkt (Johannes 5,17) en dat doet Jezus (en wij) ook. God is nog steeds aan het werk en wij zijn nog ook steeds aan het werk. We moeten samenwerken: het werk wordt gemakkelijker en effectiever wanneer we samenwerken. Het verenigt ons met elkaar en met God. Het uitbreken van het Corona-virus heeft veel dingen onderbroken, maar ondanks al deze uitdagingen stopt God nooit met werken en moeten ook wij niet stoppen met werken. We moeten naar God luisteren, terwijl Hij ons de beste manier wijst om het werk te doen. Dit is eigenlijk wat ons christenen maakt: geloven dat we het werk van God doen, want Hij leeft in ons. Het betekent dat we geduld moeten hebben met elkaars tekortkomingen, zwakheden en gebrokenheid. Het betekent ook dat we open moeten staan om van elkaar te leren en elkaar te steunen. Laten we er aan werken om een sterkere familie te worden met een boodschap van hoop, liefde en vrede aan de wereld. Laten we het geloof in onszelf opbouwen dat de mu-

ren van haat, onrecht, onderdrukking en verdeeldheid afbreekt.

Laten we positiever zijn en bedenken welk erfenis dat we moeten achterlaten voor de wereld in het algemeen. Want onze werken zullen ons volgen, waar we ook gaan.

We blijven bidden voor elkaar, vooral in deze tijd van crisis. Mijn hart gaat uit naar allen die ernstig getroffen zijn door deze pandemie: degenen die dierbaren hebben verloren, banen, kansen, enz. Laten we eens de grote dingen blijven zien die zijn gebeurd: de moed van mannen en vrouwen die vechten en nog steeds vechten om levens te redden, de vrijgevigheid van mensen die hebben bijgedragen aan de hulp voor anderen, het werk van mensen die de vrede in stand houden, die thuis voor kinderen zorgden, mensen die boodschappen deden, kinderen die hun ouders, grootouders en opvrolijkten, mensen die op televisie zongen, mensen die gratis lessen gaven, mensen die offers brachten, die niet eens bekend zijn. Dit zijn allemaal tekenen dat we sterker zijn dan het virus: de Geest zal altijd sterker zijn dan het vlees. Moge die positieve, sterke en optimistische geest ons er doorheen loodsen. God is nog steeds aan het werk; wij ook!

*Pater Callistus*



#### Het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die werden afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven. Als bisschop heb ik pastorale teams, besturen, religieuzen en vele andere gelovigen in de afgelopen maanden willen bemoedigen met pastorale brieven. Bijna iedere week schreef ik een dergelijke brief. Met dit 12de Woord ter bemoediging sluit ik de reeks af. Het nieuwe normaal wordt waarschijnlijk nooit meer het oude normaal.

Maar gelukkig is het virus onder controle en kan de samenleving weer beter ademen. De druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. Er is veel meer bewegingsvrijheid. Voor de komende tijd moeten wij vooral hopen dat de economische nadelige gevolgen, ook voor de Kerk, tijdelijk zullen zijn.

### Feest van de Zoete Moeder

Traditioneel is 7 juli het feest van de Zoete Moeder. In de stad 's-Hertogenbosch in het bijzonder en binnen ons bisdom in het algemeen. Al eeuwen vertrouwen gelovigen op het gebed van Maria bij haar Zoon. Maria is een voorbeeld van diep geloof maar zij wil ons ook bemoedigen in onze trouw aan Christus. In de afgelopen maanden werd de Eucharistie in besloten kerken gevierd maar veel kerken en kapellen waren open voor privégebed. Niet alleen de Sint Jan maar ook andere Mariaplaatsen binnen ons bisdom zijn druk bezocht. Talloze kaarsen zijn aangestoken. En met de kaarsen worden evenzovele gebeden naar de Moeder van de Heer gezonden. Dit jaar wordt het feest van de Zoete Moeder, zoals zoveel andere festiviteiten, sober gevierd. Maar de devotie voor de moeder van de Heer blijft gelukkig een constante factor in het geloofsleven van katholieken binnen ons bisdom.

### Dag voor de Priesters

Ook de Dag voor de Priesters kan vanwege de coronamaatregelen op 7 juli helaas niet doorgaan. Hoewel de overheid recent veel versoepelingen heeft doorgevoerd, blijft de anderhalvemeternorm van kracht. Dat maakt het organiseren van een bijeenkomst of feest met veel mensen op zijn minste lastig en vaak ook onmogelijk. Hopelijk lukt het wel om begin september een diocesane ontmoeting aan het begin van het werkseizoen 2020 - 2021 te organiseren. Ik heb de gewoonte om tijdens de jaarlijkse Priesterdag een korte toespraak te houden. Dit Woord ter bemoediging komt daarvoor in de plaats. Ik wil de priesters van ons bisdom oprecht danken voor alles wat zij in de afgelopen maanden hebben gedaan. Ik denk aan het bemoedigen van zieken en rouwenden maar ook het waardig afscheid nemen van de vele doden. Er was veel pijn, angst en verdriet. Maar er was ook naastenliefde, opoffering en saamhorigheid. Ik vermoed dat de inzet van de Kerk voor zieken, rouwenden en gestorvenen, ook ver buiten onze geloofsgemeenschap, zeer is gewaardeerd. Graag noem ik ook de diaconale activiteiten die in veel parochies zijn gehouden. Ik denk aan het inzamelen van producten voor onze Voedselbanken, het doen van boodschappen voor iemand in de buurt maar ook de vele telefoontjes en mailtjes om de eenzaamheid van mensen even te doorbreken. In mijn beleving de Kerk op haar best. Samen met diakens, pastoraal werkers en veel andere gelovigen is er in deze bijzondere periode toch heel veel (digitaal) werk verzet, waarvoor ik als bisschop mijn priesters heel bijzonder wil danken.

### Vrijheid en verantwoordelijkheid

De schoolvakanties zijn in aantocht. Binnen de parochies komt er dan ook een periode van relatieve rust. De eredienst gaat door maar veel andere activiteiten komen voor een tijdje te vervallen. Tijd om even een stap terug te zetten. Tijd voor meer bezinning en gebed. Tijd ook om ons voor te bereiden op het

nieuwe werkseizoen 2020- 2021. Gelukkig is na 1 juni het kerkelijk leven steeds meer op gang gekomen. Stap voor stap is de kerkelijke regelgeving verruimd. Met name vanaf 1 juli zijn er nog meer mogelijkheden voor de Kerk. Alleen blijft de anderhalvemeternorm van kracht. En natuurlijk allerlei hygiënemaatregelen. Na de tijd van de intelligente lockdown komt nu de tijd van de intelligente burger, zo sprak de minister-president. En ik denk dat hij gelijk heeft. Het virus is in ons land onder controle maar ook nog onder ons. De toekomst is daardoor onzeker en voor veel mensen bedreigend. Zonder afdoende medicijnen en een vaccin zijn alertheid en voorzichtigheid geboden. Wij moeten een tweede piek van besmettingen met veel zieken en doden voorkomen. Een en ander impliceert verstandig en verantwoordelijk handelen.

Christelijke vrijheid betekent immers niet vrijheid, blijheid en doen waar je zin in hebt. Integendeel, christelijke vrijheid heeft altijd ook te maken met verantwoordelijkheid. Ik mag een ander niet alleen niet schaden maar ben ook geroepen om de ander lief te hebben en te dienen. Hopelijk zullen katholieken hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van anderen juist in de komende tijd beseffen en er naar handelen.

### Tot slot

Ik hoop dat de komende zomertijd, bij alle onzekerheid, voor allen ontspanning en rust zal geven. Even pas op de plaats om weer nieuwe energie op te doen. Voor de meesten van ons waarschijnlijk niet in een ver buitenland maar meer in eigen omgeving. Wij mogen ons in deze vakantietijd toevertrouwen aan het gebed van de Zoete Moeder. Geniet van de komende zomertijd, onder de hoede van Christus, de Zon der gerechtigheid.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte  
Bisschop van 's-Hertogenbosch



Ter gelegenheid van Maria Hemelvaart zal op zondag 16 augustus om 15 uur de jaarlijkse Mariahulde plaats vinden bij het kapelletje van O.L. Vrouw van de Vrede (Heuf, Hiersenhof).

Pastoor Lamers zal voorgaan in gebed. Een delegatie van het Sint Antoniusgilde en enkele zangers van het gemengd koor van de Lambertuskerk zullen hun medewerking verlenen aan de viering. U bent van harte welkom.

I.v.m. Corona-maatregelen is aanmelding vooraf dringend gewenst via [dequaysecre@kpnmail.nl](mailto:dequaysecre@kpnmail.nl)

## Feesten en heiligen in de vakantietijd

27 juli	Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar	12 aug	H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
29 juli	H. Martha	13 aug	HH. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren
30 juli	H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleeraar	14 aug	H. Maximilaan Maria Kolbe, priester en martelaar
31 juli	H. Ignatius van Loyola, priester	15 aug	Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
1 aug	H. Alfonsus Maria de 'Liguori, bisschop en kerkleeraar	16 aug	20ste Zondag door het Jaar
2 aug	18de Zondag door het jaar	19 aug	H. Johannes Eudes, priester
4 aug	H. Johannes Maria Vianney	20 aug	H. Bernardus, abt en kerkleeraar
5 aug	Kerkwijding van de Basiliiek van Maria de Meerdere	21 aug	H. Pius X, paus
6 aug	Feest van de Gedaanteverandering van de Heer	22 aug	H. Maagd Maria Koning
7 aug	HH. paus Sixtus II en gezellen, martelaren, of: H. Cajetanus, priester	23 aug	21ste Zondag door het Jaar
8 aug	H. Dominicus	24 aug	Feest H. Bartolomeüs, apostel
9 aug	19de Zondag door het Jaar	25 aug	Feest wijding kathedraal
10 aug	Feest H. Laurentius, diaken en martelaar	27 aug	H. Monica
11 aug	H. Clara, maagd	28 aug	H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar
		29 aug	Marteldood H. Johannes de Doper
		30 aug	22ste Zondag door het Jaar

Dagelijkse eucharistie: 10.00 uur ook op zondag

### VAKANTIEGEBED

*God, het is uw vreugde dat mensen tijdens de vakantie wat vreugde mogen beleven aan elkaar .  
Het is uw vreugde dat wij even mogen rusten van het werk dat ons vaak zo onrustig maakt.  
Het is uw vreugde dat wij kunnen genieten van elkaars aanwezigheid, van de zon, de zee en de bossen, van de bergen en de bloemen.  
Wij danken U daarvoor.  
Ook voor de mensen om ons heen, voor hun vriendschap, voor de velen die voor ons zorgen opdat wij gelukkig en tevreden zouden zijn.  
Laat ons nu rust en vrede vinden.  
Geef ons gedachten van goedheid en woorden van liefde.  
Dan wordt deze vakantie een genade en een verrijking voor ons leven.*

\* auteur onbekend



## Maria ten Hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Andere jaren is er altijd een grote eucharistieviering in Katwijk. Gezien alle maatregelen die we op dit moment moeten treffen en de anderhalvemeterregel, is dat dit jaar helaas niet haalbaar. Met name het nog niet mogen zingen en de communiegang maken het moeilijk om buiten eucharistie te kunnen vieren.

De eucharistie zullen we vieren in de Martinuskerk in Cuijk. Op de vooravond (de zogenaamde vigiliemis, 14 augustus) om 19.00 uur en op de feestdag 15 augustus om 10.00 uur. In Katwijk zullen we ter ere van Maria op haar feestdag die dag twee keer de rozenkrans bidden: om 15.00 uur en om 19.00 uur, bij mooi weer bij de grot.

Voor al deze vieringen kunt u kaartjes reserveren (niet noodzakelijk, wel gewenst!) via onze ticket-shop <https://eventix.shop/fseq4td5>. Zo kunnen we er voor zorgen dat wij de anderhalvemeterregel ook in acht



## Restauratie H. Martinus Katwijk

In vorige publicaties van de Mantel hebben we al eerder kenbaar gemaakt dat de H. Martinuskerk in Katwijk gerestaureerd dient te worden. Na een aanbestedingstraject is Aannemingsbedrijf Van Dinther op 25 juni jl. begonnen met de eerste voorbereidingen: het bouwen van een bouwsteiger.



Op 26 juni jl. heeft de Martinusparochie formeel de goedkeuring voor de restauratie- en instandhoudingswerkzaamheden aan de Martinuskerk te Katwijk van het bisdom ontvangen. De totale aanneemsom voor de restauratiewerkzaamheden bedraagt € 615.000,-, waarvan € 318.668,- uit verkregen subsidies betaald

kan worden. Resteert een bedrag van € 228.332,- dat uit eigen middelen betaald moet worden. Vanuit de geloofsgemeenschap H. Martinus Katwijk is er onlangs een werkgroep samengesteld die nadenkt over acties om financiële middelen te genereren.

De werkzaamheden aan de kerk bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van de leien, herstelwerkzaamheden en waar nodig het vervangen van goten, natuursteen, metsel- en voegwerk. Tevens zullen de aanwezige asbestleien gesaneerd worden.



Zo gauw de steiger rond de toren in gebruik genomen kan worden, wordt het natuursteen, metsel- en voegwerk ter plaatse geïnspecteerd, waarna zal blijken of de begroting voor deze werkzaamheden overeenkomt met de realiteit.

Al in de aanbestedingsfase is de tuingroep betrokken bij het opnemen van de voorzieningen om de tuin en de bomen zoveel mogelijk te sparen. Tijdens en na de startvergadering zijn er met aannemer afspraken gemaakt over het aanbrengen van de voorzieningen en het plaatsen van materialen en containers. Om de veiligheid van de bezoekers van de kerk, de grot en de begraafplaats te garanderen is de hoofdtoegang tijdens de werkzaamheden afgesloten en is er een bewegwijzering voor de bereikbaarheid aangebracht.

Vanuit het bisdom zal ir. Theo de Groot directie voeren en de werkzaamheden begeleiden. Wij zullen u middels de Mantel op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Het parochiebestuur



## Zomerconcerten carillon

**Zomerconcerten op het carillon van de Martinuskerk 2020**

19.00-20.000 uur op de vrijdagen:  
07 aug. Merle Kollom (Estland)  
14 aug. Marcel Siebers  
21 aug. Jasper Depraetere (België)  
28 aug. Marc Van Bets (België)

Luisterplaats in de tuin van het archeologisch centrum. Daar zal vooraf door de beiaardier worden voorgesteld en zal deze ook een uitleg geven over het te spelen programma



## Dagelijkse Viering 10.00 uur

Om diverse praktische redenen hebben we voor de komende tijd de viering op 10.00 uur geplaatst, zodat ook degenen die na de viering de kerk nog reinigen rond de middag weer thuis kunnen zijn.

De kerk zal 20 minuten voor het begin van de dienst geopend worden.



## Een kaarsje opsteken

Bij het kaarsenbranden dient u de anderhalve meter regel te volgen. U kunt uw kaars aan een andere reeds brandende kaars aansteken. Als dat niet kan, gebruikt men een eigen aansteker of lucifer. Ook kunt u het kaarsje onaangestoken op de daarvoor bestemde plek zetten. Wij zorgen dan dat het ontstoken wordt. Er liggen geen lucifers of aansteekkaarsjes.

### **Deugdoende VAKANTIE gewenst**

*Wegtrekken.*

*Achterlaten je huis, je thuis.*

*Stappen door de zomer.*

*Zingen in de regen.*

*Spelen in de zon van vriendschap.*

*Zwemmen in de zee van trouw.*

*Dragen, verdragen, elkaar verder dragen.*

*Jezelf vergeten.*

*Anderen een plaats geven.*

*Geloven in elkaar.*

*Geloven in Hem,*

*de Weg, de Waarheid en het Leven.*

*Luisteren met je hart.*

*Vreugde doorgeven.*

**PRETTIGE VAKANTIE!**



## Parochiestatistiek



*Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen in kleine kring afscheid genomen in de kerk of op het crematorium, of voor hen is ons gebed gevraagd:*



## Uw bijdrage helpt

De kerken van onze parochie zijn 3 maanden gesloten geweest. Dat betekent ook dat voor de parochie de inkomsten van de vieringen, intenties en kaarsengeld fors lager zijn. De uitgaven daarentegen blijven gelijk en we moeten zelfs extra uitgaven doen vanwege de voorschriften waar we aan moeten voldoen. Denkt u maar aan:

Reinigingsdoekjes, € 1,30 per pak

Ontsmettingsgel, € 21,50 per fles

Afstands-tape, € 11,25 per rol

Uw bijdrage is uiteraard welkom na de vieringen in de collecte, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken t.n.v. R.K. parochie H. Martinus, NL67RABO0177493232



## Digitale parochie!

Veel informatie vindt u in deze periode op: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl); Op deze pagina vindt u informatie en inspiratie om thuis te bidden. Daarnaast vindt u ons op: facebook: parochie H. Martinus of Theo Lamers; instagram: parochie\_h\_martinus; twitter: MartinusCuijk. Nieuw is ons Youtube-kanaal parochie Martinus waar we filmpjes van vieringen en gebeden op plaatsen.



## Contactgegevens

Parochie H. Martinus  
Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk  
T. 0485.312555

Momenteel zijn wij bereikbaar via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl) of een bericht op het antwoordapparaat. Voor dringende gevallen als ziekenzalving en overlijdens kunt u het noodnummer bellen dat op het antwoordapparaat vermeld staat.

Ria Reijs - Schreiner  
Jan van Gaal  
Finy van Haandel - Féron  
Hein Thier  
Nol Huberts

